

# Fotografie-reis door het Zuiden van Marokko

10 dagen Sahara, Draavallei, Ait ben Haddou, Hoge Atlas en Marrakech

(klik voor info)

## Data

7 t/m 16 november 2016



karavaan bij strijklucht

## Uitnodiging

Een uitnodiging aan fotografen en anderen om kennis te maken met de oogstrelende diversiteit die Marokko te bieden heeft:

- de Sahara met zijn zandduinen, steenwoestijn en vlaktes met tamarisken en acacia's
- de vallei van de rivier de Draa met zijn prachtige oude kashba's en verlaten dorpjes en met zijn vele dadelpalmen
- de imposante bergen van de Hoge Atlas
- en de stad van de 1001 nacht sprookjes: Marrakech



Bounou, Sahara

Dit is een rondreis met fotografie als uitgangspunt, waarbij fotobesprekingen mogelijk zijn. Let wel: het is géén cursus fotografie. *Andere deelnemers zijn ook van harte welkom.* Een uitgelezen kans voor mensen die graag eens de woestijn in willen, maar niet dagen willen wandelen!

### Korte beschrijving van de reis

Na een overnachting in Marrakech reizen we per eigen transport (minibus of 4-wheeldrive) met chauffeur naar het woestijnstadje Foug Zguid, aan de rand van de Sahara, om van daaruit diep de woestijn in te worden gebracht per 4x4. Drie dagen (en 2 nachten) verblijven we in de woestijn. We trekken met onze eigen kamelen karavaan langzaam van zandduin via vlaktes steenwoestijn naar zandduin. Met als hoogtepunt de (op een na hoogste) zandduinen van Marokko: Chegaga. Onderweg is er voldoende tijd om te fotograferen en/of om te genieten van alles wat de woestijn te bieden heeft. Hier overnachten we in tentjes. De kamelen dragen onze bagage. Wil je niet wandelen: een extra rijkameel (eventueel samen met anderen) huren behoort tot de mogelijkheden.



Sahara, 'bivak by night'

Eind van de laatste middag brengt een 4x4 ons terug naar de bewoonde wereld, een stuk noordelijker dan waar we begonnen: Ouled Driss (een mooi ommuurd dorpje nabij Mhamid). Een lekkere douche in een prettig hotel is dan zeer welkom.

Van hieruit reizen we de komende drie dagen terug naar Marrakech. We nemen de tijd in de prachtige Vallei van de Oued Draa, de vallei van de 1000 kashba's. Uitgestrekte palmerieën, okerkleurige lemen kashba's en ksars (ommuurde dorpen), woestijn stadjes en verlaten dorpjes zijn een lust voor het oog.



We verlaten de Draa-vallei met een overnachting in Ait ben Haddou. Deze prachtige oude kashba en ksar, gelegen aan de voet van het Atlas-gebergte, staat op de werelderfgoedlijst van Unesco en vormde decor voor verschillende films als Laurence of Arabia, Babel, the Jewel of the Nile..

Tot slot verblijven we nog twee nachten in Marrakech.

## Praktische informatie

### Overnachting:

We overnachten onderweg in zorgvuldig uitgezochte accommodaties, in de woestijn in tentjes (2 of 3 nachten) en in Marrakech in eenvoudig hotel in de medina (oude binnenstad)

*Groepsgrootte:* minimum 5 en maximum 13 personen

### Reissom:

- € 895 bij 7 en meer personen
- € 940 bij 6 personen
- € 985 bij 5 personen

### Indicatie bijkomende kosten:

- vlucht: vanaf € 150 en afhankelijk van vliegmaatschappij
- fooien: € 50
- maaltijden onderweg: € 100 - € 275, afhankelijk van eigen bestedingspatroon
- koffie/thee, frisdranken en alcoholica: afhankelijk van eigen bestedingspatroon
- uitgaven van persoonlijke aard

### Eventuele toeslagen:

- eenpersoonskamer: € 140
- extra rijkameel: € 75
- huur tentje: € 15
- laten boeken vlucht: € 22,50

*Vliegtickets:* voor informatie [klik hier](#)

## Begeleiding

[Bea Mulder](#) (organisatie) en [Mohamed Ouchaoua](#) (gelicentieerd gids)

## Organisatie en informatie

[Bea Mulder, avontuurlijke- en inspirerende reizen naar Marokko](#)

[www.beamulder.nl](http://www.beamulder.nl)

[info@beamulder.nl](mailto:info@beamulder.nl)

0031-50-3113511

0031-6-24221342

NB: Er kan om diverse redenen besloten worden in bovenstaand programma wijzigingen aan te brengen. Beslissingen hierover liggen bij de reisleiding; de veiligheid van deelnemers staat hierbij altijd voorop.